

CÔNG HÒA THƯỢNG THÍCH HỒNG TỈNH KHAI SÁNG CHÙA VIÊN GIÁC – TÂN BÌNH



HT THÍCH HỒNG TỊNH
(1919 - 1979)

Hòa thường pháp húy Hồng Tỉnh thụy danh Lê Văn Đẩu sinh năm Quý Sửu – 1913 tại làng Tân Sơn Nhì – Gia Định (nay là khu vực Tân Sơn Nhì, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Thân phụ là cụ ông Lê Văn Chấn và thân mẫu là cụ bà Thái Thị Tám, gia đình gồm 05 anh chị em, Ngài là con trai trưởng.

Đầu tiên sinh ra trong một gia đình vọng tộc, có truyền thống nho phong, đời đời kính tin Tam Bảo. Năm 1950, đời đời duyên lành, Ngài phát tâm quy y với Hòa thường Thích Huyền Dung tại chùa Phật Quang – Chợ Lớn.

Sau khi quy y, Ngài luôn cố gắng học hỏi kinh luật, nghiên cứu giáo lý, hàng tuấn đứu hàng đứn thân bứng quyứn thuứ c đứn nghe pháp tứi giứng đứng chùa Áán Quang. Nhứng lứi pháp nhứ cứa chứ Tôn đứ c, đứ giúp cho Ngài khám phá đứ c hứng trứn, hiứu rứ đứ c cuứ c sứng thứ gian chứ là giứ tứ m, tứ thân và hoàn cứ nh cứng chứ ng phứ i cứ a ta, nên Ngài đứ quyứ t chí cứ t ái tứ thân xuứ t gia hứ c đứ o.

Năm Quý Tứ – 1953, Ngài xuứ t gia hứ c đứ o vứ i sứ tứ Thiứ n Hòa Phứ t Hứ c Đứ đứ ng Nam Viứ t – Chùa đứ n Quang. Cứng vào năm này, Ngài xây đứ ng mứ t ngôi tứ nh thứ t nhứ trong khuôn viên đứ t cứ a gia đứnh đứ làm nứ i bứ quan tu niứ m, ngôi tứ nh thứ t này đứ đứ c đứ tên là Đứ c Giác Tứ, sau đứ đứ i tên thành Viên Giác Tứ – chính là ngôi chùa Viên Giác ngày hôm nay.

Thứ i gian sau, Ngài đứn đứ nh lứ sứ tứ Trí Tứ nh Phứ t Hứ c Đứ đứ ng Liên Hứ i, đứ cứ u hứ c giáo nghĩa cứ a Tứ nh Đứ Tông. Tứ đứ, Ngài phát nguyứ n chuyên tu tứ nh nghiứ p, lứ y pháp môn trì

danh niệm Phật làm đời tu học quán niệm, nguyện nếm u sanh
tinh để làm chơn quý thú và chuyên trì kinh Viên Giác làm công
giữ gìn riêng mình.

Năm 1961, cùng với sự trợ giúp của các thân hữu Phật tử, Ngài
mua đất và xây dựng tu viện Viên Giác tại phường Tam Bình –
Thị trấn.

Với một học hạnh nghiêm, oai nghi đĩnh đạc, lại thêm thạc học
Pháp văn vững vàng, nên sau một thời gian tu niệm, Ngài được sự
thiêng tôn Hòa đức vào hàng giáo thọ dạy giáo lý
và Pháp văn cho chư Tăng và Phật Học Đường Nam Việt và chư
Ni và Nữ tu học Đức Sĩ. Ngài cũng đã từng được cử đi thuyết
giáo pháp nhiệm vụ nơi như Vũng Tàu, Trà Vinh

Trong thời gian vắng mặt như thầy học pháp lợi sanh, Ngài có soạn ra quyển Đệ nhất Cội nguồn Yêu – xuất bản năm 1965 để hướng dẫn hàng cư sĩ tại gia sống tâm hạnh đạo.



Đạo Phật Cương Yêu – tái bản năm 2010 - PL2554

Ngày 21 tháng T năm Nhâm Tý, sau th i khóa t nh đ h ng ngày, Ngài g i các đ t Thi n Thân, H ng Tuyên, H ng Châu, Di u Ni m l i và b o r ng : “Cõi Ta Bà này ch là cõi t m, n i C c L c m i chính là quê h ng, huy n thân tôi cũng đã đ n lúc s p theo lu t vô th ng, kho ng m t tháng n a, tôi s v cỡi Ph t. Sau khi tôi đi r i, các v hã tinh t n tu h c, n ng vào gi i lu t làm th y, s m t i gi cho ba nghi p đ c s ch trong, l y câu ni m Ph t đ làm t l ng cho chính mình, đ c v y, tôi r t yên lòng.”

Sáng ngày 21 tháng Năm – Nhâm Tý – 1972, Hòa Th ng lâm b nh nh r i an nhiên th t ch. Nh c thân đ c trà t và xây tháp ph ng th t i Chùa Viên Giác – Tân Bình và Tu Vi n Viên Giác – Th Đ c. Tr th đ c 61 năm.

Cu c đ i c a Hòa th ng ch là ng i n tu t nh nghi p, giáo hóa chúng sanh, trì danh ni m Ph t đ n lúc lâm chung mà thôi. Nh ng g ng sáng c a đ i Ngài cũng đ đ l i cho hàng h u

bổ i chúng ta nhiổ u suy nghĩ.

Ban biên tồ p Viengiac.vn